

Nieuwsbrief juli 2023

Beste vrienden van De Rose-Linde,

Bij deze de extra lange zomerse nieuwsbrief van De Rose-Linde met daarin informatie over de laatste ontwikkelingen, onze activiteiten én interviews met twee van onze gastvrouwen! Ook in de zomerperiode zijn onze vrijwilligers er voor een ieder die geraakt is door de ziekte kanker. Kom gerust eens binnen voor een gesprek. Voor vragen of verdere informatie kan je onze website www.deroselinde.nl bezoeken of ons bereiken via info@deroselinde.nl, telefonisch tijdens openingstijden via 0165-751276.

Onze openingstijden (in de zomerperiode)

	<u>Ochtend</u>	<u>Middag</u>
Maandag	Gesloten	13.00 tot 16.30 uur
Dinsdag	09.00 tot 12.00 uur	13.00 tot 16.30 uur
Woensdag	gesloten	gesloten
Donderdag	09.00 tot 12.00 uur	13.00 tot 16.30 uur (in augustus gesloten).
Vrijdag	09.00 tot 12.00 uur	



Tijdens de openingstijden is er vrije koffie-inloop en zijn we ook telefonisch bereikbaar.

In de zomermaanden juli en augustus blijven wij open en ben je van harte welkom. De binnen activiteiten staan even stil in juli en augustus, maar alle buiten activiteiten gaan wel door. In de maand augustus zijn wij dicht op de donderdagmiddagen. In september zijn we weer op de reguliere tijden geopend en zullen alle activiteiten weer starten.

Afscheid Marja Steeman



Omdat de maximale zittingstermijn van Marja Steeman erop zat, heeft het bestuur begin juli jl. afscheid van haar moeten nemen. Marja is als één van de oprichters altijd nauw verbonden geweest aan De Rose-Linde. Zij was een betrokken bestuurslid die samen met de coördinator vele themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen voor de gasten en vrijwilligers van De Rose-Linde heeft georganiseerd. Dankbaar kijken wij terug op haar inzet en enthousiasme. We hoeven haar niet te missen, aangezien Marja nog verbonden blijft aan een aantal activiteiten binnen De Rose-Linde.

Beweeg mee met De Rose-Linde op zondag 8 oktober 2023!

Heb jij zin om op zondag 8 oktober 2023 mee te wandelen of mee te fietsen voor De Rose-Linde? Iedereen kan mee doen: jong en oud, getraind of ongetraind, bedrijven, organisaties, wandelend, of op de fiets, de e-Bike of racefiets. Samen lopen we 6 of 12 km of trappen we 15, 30, 60 óf 120 kilometer voor De Rose-Linde. Doe je met ons mee?

Beweeg mee met De Rose-Linde op 8 oktober 2023

De Rose-Linde
Centrum voor leven met en na kanker

MONT VENTOPPERS

Nationaal Fonds
TEGEN KANKER

Aandacht voor leven met en na kanker, voor het werk van De Rose-Linde

Kanker heeft grote invloed op het dagelijks leven. Op emotioneel vlak, met betrekking tot werk, studie of sociale contacten. Het is van belang dat (ex)patiënten, naasten en nabestaanden over hun problemen kunnen praten en adequate hulp krijgen als ze dat wensen. De Rose-Linde biedt deze zorg, zodat deze groep mensen optimale kwaliteit van leven ervaart en kan blijven meedoen.

Samenwerking met de Montventoppers!

Om dit belangrijke werk te ondersteunen wandelen en fietsen op zondag 8 oktober zoveel mogelijk mensen mee om aandacht te vragen voor leven met en na kanker. De Rose-Linde organiseert dit evenement dit jaar samen met de MontVentoppers, die zich regelmatig inzetten voor goede doelen. De Rose-Linde is heel blij met deze samenwerking!

Nationaal Fonds Tegen Kanker (NFTK)

Bovendien wordt deze actie financieel ondersteund door het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFTK). Voor elke 2 euro die wordt opgehaald, heeft het NFTK toegezegd de opbrengst met 1 euro te vermeerderen met een maximum van € 5.000,-. Ook is het NFTK bereid om iedere deelnemer aan de fietstocht te sponsoren met € 0,50.

Star bij Huis ten Halve, rusten bij Donkenhof te Wouw

De startlocatie is Huis ten Halve, Kruisstraat 60 te Roosendaal en het rustpunt is Café | Zalen Donkenhof, Roosendaalsestraat 61, te Wouw. Deelname aan de fietstocht kost € 12,50, inclusief 1 consumptie. Kinderen tot 18 jaar mogen gratis meedoen. Voor een versnapering voor iedere deelnemer wordt gezorgd. Zowel individuele personen als teams (bedrijven/teams/organisaties) kunnen zich inschrijven en laten sponsoren.

Ook los doneren is mogelijk

Tenslotte is er ook de mogelijkheid voor zowel individuele personen als bedrijven om te doneren, zonder mee te doen met de sponsoractie zelf. Als een bedrijf dat wenst, kan zij voor die donatie (afhankelijk van de hoogte van de bijdrage) startbewijzen krijgen om aan de fietstocht deel te nemen. Er is zelfs de mogelijkheid om een route naar je bedrijf/organisatie te laten vernoemen. Als je als bedrijf interesse hebt, stuur dan een email naar info@deroselinde.nl. Wellicht leuk als teambuildingsdag voor jouw organisatie! Ook deze donaties worden door het NFTK meegeteld.

Hoe mooi is het om samen voor het goede doel te wandelen of te trappen. Dus terwijl de wandelaars en de fietsers gezond bezig zijn, helpen zij tegelijkertijd mensen die leven met en na kanker door zich bijvoorbeeld te laten sponsoren door familie of vrienden.

Binnenkort volgt meer informatie over hoe je mee kan doen en een link naar de aanmeldpagina. Reserveer alvast 8 oktober in je agenda en enthousiasmeer je vrienden/familie/bevriende organisaties en bedrijven om mee te doen!

Samenkomst met (financiële) partners



In juni presenteerde het bestuur van De Rose-Linde haar Beleidsplan aan vertegenwoordigers van een aantal partners die het centrum een warm hart toedragen en financieel ondersteunen: Team Doelbewust, de gemeente Roosendaal en KWF-Roosendaal. Netwerk Palliatieve Zorg en branchevereniging IPSO waren ook vertegenwoordigd. Wethouder Van Ginderen nam het plan in ontvangst.

Als vrijwilligersorganisatie is De Rose-Linde sterk afhankelijk van de hulp van de financiële partners. De groots opgezette sponsoracties en evenementen van Team Doelbewust weten vele mensen te bewegen voor de ziekte kanker. Het opgehaalde geld wordt deels ingezet voor De Rose-Linde. Samen met de subsidie van de gemeente Roosendaal en een bijdrage vanuit KWF kan De Rose-Linde ondersteuning blijven bieden en haar werk continueren.

In de week van 24 juli staat er een leuk stukje in De Roosendaalse en Bergse Bode!



De personen op deze foto zijn (v.l.n.r.): Teun Suijkerbuijk, Debbie van Hooijdonk, Jolanda Rubens, Angélique de Wit, Maartje Verlind, wethouder René Van Ginderen, Frédérique Assink, André van Wesel, Karen Suijkerbuijk-Ader, Marloes Otte, Astrid Aerts en Peter Buijs.

Geslaagde jongerenborrel



Afgelopen 15 juni heeft de eerste jongeren borrel plaatsgevonden. Deze borrel is bedoeld voor jongeren tussen de 18 en 39 jaar die zelf kanker hebben (gehad). Op deze manier kunnen ze in contact komen met lotgenoten van hun eigen leeftijd. Het was een ontzettend gezellige avond waar veel herkenning met elkaar werd gedeeld. Een leuke eerste borrel van onze vrijwilligers Marloes van Ostaijen en Marloes van Haften!

De volgende jongerenborrels vinden plaats op donderdagen 7 september en 16 november, van 19.30 tot circa 22.00 uur. Wil je meer informatie of jezelf aanmelden? Neem dan contact op met Maartje Verlind via: Jongeren@deroselinde.nl

Samen koken straks op iedere derde woensdag van de maand

Ook de eerste kookworkshop was zeer geslaagd! Onze vrijwilligers Ann Lebens en Irene Valentijn hebben op woensdag 12 juli samen gekookt met een aantal gasten van De Rose-Linde. Na een zomerstop gaan we in september weer verder. Het koken vindt dan plaats op iedere derde woensdag van de maand, van 16.00 tot 19.00 uur. Locatie is De Levensschool (Benedendonk 1 te Roosendaal). Kosten zijn €7,50 p.p. per keer. Als je interesse hebt, geef het alvast aan via activiteiten@deroselinde.nl.



Samen fietsen op iedere donderdag, ook in de zomerperiode

Afgelopen juni zijn wij weer gestart met onze wekelijkse fietsactiviteit! Iedere donderdagmiddag, van 14.00 tot 15.00 uur gaan we samen met onze gasten fietsen. We verzamelen om 13.30 – 13.45 uur in de Rose-Linde en fietsen een uurtje samen. We houden een rustige tempo aan, zodat we kunnen blijven praten. Na afloop staat de koffie en thee klaar bij de Rose-Linde. Doe je mee?

Stem op ons bij de Rabobank Clubsupport!

Ook dit jaar wordt de Rabobank Clubsupport actie gehouden en kunnen vrienden van De Rose-Linde weer op ons stemmen! Rabobank Roosendaal investeert in de maatschappij en ondersteunt stichtingen en verenigingen. Leden van de Rabobank kunnen van 4 tot en met 26 september 2023 stemmen op hun favoriet. Iedere stem is geld waard! Kunnen wij rekenen op die van jou?

Stemmen kan via de Rabo Bankieren App. Kijk voor meer informatie op: www.rabo-clubsupport.nl. Je vindt ons onder de naam: Centrum De Rose-Linde. Onze pagina: <https://www.rabo-clubsupport.nl/zuidwest-brabant/deelnemers/details/357720-centrum-de-rose-linde?zoekterm=rose>.

Alvast bedankt voor jullie steun!



Maak kennis met onze vrijwilligers middels de interviews van Addy Bakx



Eind vorig jaar begon Addy Bakx als vrijwilliger bij de Rose-Linde. Addy is sinds 2014 schrijfster van levens- en ervaringsverhalen. Voor verschillende organisaties in de zorgsector schrijft ze op verzoek artikelen aan de hand van interviews. Zij luistert met aandacht naar wat er wordt verteld. Addy heeft een talent voor schrijven en hier maakt De Rose-Linde ook graag gebruik van!

Onze vrijwilligers worden door haar geïnterviewd en deze mooie persoonlijke verhalen willen wij graag met jullie delen via o.a. onze nieuwsbrieven. Uiteindelijk willen wij graag een boekje met alle interviews uitbrengen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie alvast de interviews met gastvrouwen Marianne van Schaik en Ans Berting. We wensen je veel leesplezier toe!

Vorbereidingen op Wereldkankerdag: Lever je quote in bij ons!

Op 4 februari is het Wereldkankerdag. Wij willen dan graag iets moois maken, zoals een moodboard, met daarop korte quotes van onze gasten en vrijwilligers. Heb jij een inspirerende quote voor ons, stuur het dan naar info@deroselinde.nl. Wellicht gaan we jouw quote gebruiken!

Begeleiding door een erkend online diëtist

The Right Meal biedt, voor mensen die ziek zijn of hun leefstijl willen veranderen, begeleiding door een online diëtist en recepten afgestemd op persoonlijke smaak, behandeling en leefsituatie. Je krijgt 3 uur gratis persoonlijk contact met voedingsdeskundigen over goede voeding. Wellicht is het iets voor jou. Bekijk deze link voor meer informatie.

<https://www.youtube.com/watch?v=QmE7pjorm9M>



Het meest complete voedingsprogramma voor als je ziek bent



KANKER



HART- EN VAATZIEKTEN



COPD



CORONA

Hoofdbanden gratis verkrijgbaar

De Rose-Linde heeft een donatie met amper gebruikte hoofdbanden gekregen. Ben je hierin geïnteresseerd, vraag er gerust naar via info@deroselinde.nl of kom binnen tijdens openingstijden.

Activiteiten september 2023 – december 2023

Een overzicht van onze activiteiten! Wil je meedoen aan een activiteit, meld je dan uiterlijk een week voor aanvang aan via activiteiten@deroselinde.nl. Geef bij het aanmelden je naam en telefoonnummer door. Onze ondersteuner Yndra bekijkt de e-mail tweemaal per week, doorgaans op de dinsdagen en donderdagen. Als de betreffende groep vol zit, krijg je een e-mail van haar. Bij sommige activiteiten zijn deelnamekosten aan verbonden. Mocht dit een drempel zijn voor jou, geef het aub aan bij coördinator Karen Suijkerbuijk-Ader via k.ader@deroselinde.nl.

- Bakken met Manuela in het Baklokaal (Boerkensleen 16 te Roosendaal) op iedere eerste maandag van de maand.
Data in 2023: 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december 2023.
Tijd: van 09.15 tot 11.30 uur. Kosten: € 7,50 p.p. per keer.
- Samen koken, per september op iedere derde woensdag van de maand, van 16.00 tot 19.00 uur. Data: 20 september, 18 oktober, 15 november en mogelijk 20 december 2023. Locatie: De Levensschool, Benedendonk 1 te Roosendaal. Meld je alvast aan bij interesse, dan kunnen we je verder informeren!
Kosten: € 7,50 p.p. per keer.

- Keramieken iedere derde donderdag van de maand, van 13.30 tot 16.00 uur.
Data: 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december 2023.
Kosten: € 5,- p.p. per keer.
- Bloemschikken iedere laatste woensdag van de maand, van 14.00 tot 15.30 uur en iedere tweede dinsdag van de maand, van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur.
Data woensdagen: 27 september, 25 oktober, 29 november en 20 december 2023.
Data dinsdagen: 12 september, 10 oktober, 14 november, **19** december 2023.
Kosten: € 7,50 p.p.
- Gespreksgroepen. In een kleine vertrouwelijke setting worden gevoelens, gedachten en emoties bespreekbaar gemaakt. We starten steeds zodra ongeveer 4 deelnemers zich hebben aangemeld. Deelnemers komen in totaal 3 maal bijeen, doorgaans op de donderdagmiddag, van 13.30 tot 16.00 uur.
- Samen schilderen. Iedere eerste en tweede donderdag van de maand en iedere derde en vierde dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.00 uur.
Data dinsdagen: 19 en 26 september, 17 en 24 oktober, 21 en 28 november 2023.
Data donderdagen: 7 en 14 september, 5 en 12 oktober, 2 en 9 november, 7 en 14 december 2023.
Kosten: alleen de doeken worden door de gasten betaald (€1,- tot max €8,-).
- Samen wandelen, iedere vrijdagochtend van 09.15 tot 10.30 uur en iedere dinsdagmiddag van 13.45 (verzamelen in de Rose-Linde) tot 15.00 uur.
- Jeu des Boulen, iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur bij wijkhuis De Wieken.
- Samen fietsen, iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur, tot eind oktober 2023. We verzamelen om 13.30 uur in De Rose-Linde.
- Handwerken, iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

Contact

Je kan op verschillende manieren contact met ons opnemen. Tijdens de openingstijden zijn we bereikbaar op het nummer 0165-751276.



Algemeen: info@deroselinde.nl

Aanmelden activiteiten: activiteiten@deroselinde.nl

Coördinator Karen Suijkerbuijk-Ader: k.ader@deroselinde.nl

Coördinator Maartje Verlind: m.verlind@deroselinde.nl

Jongeren contact: jongeren@deroselinde.nl



www.deroselinde.nl



<https://www.facebook.com/centrumderoselinde>



<https://www.instagram.com/roselindeinloophuis/>



<https://www.linkedin.com/company/72007808/admin/>

Gastvrouw Marianne van Schaik

Marianne werkt sinds maart 2019 in de Rose-Linde. Ze is 79 jaar, geboren en getogen in Breda en woont sinds 2017 in Prinsenbeek.

Marianne was niet persé op zoek naar vrijwilligerswerk in een Inloophuis voor kankerpatiënten.

Een nieuw leven opbouwen

Sinds het overlijden van haar man in mei 2002 is zij geleidelijk aan gaan inzien dat ze met haar eigen mogelijkheden alsook beperkingen verder zou moeten gaan in het leven op een manier waarop dit voor haarzelf, haar gezin en anderen de moeite waard kon zijn.

Marianne was altijd al leergierig. Het initiatief van haar beide zoons om haar op haar verjaardag in augustus 2002 een cursus Frans aan te bieden vormde de start voor vele cursussen op allerlei gebied. Zo kon zij een nieuw leven opbouwen.

Sociale beweging

Op het OLV in Breda kreeg Marianne destijds het advies gymnasium. Dat wilde ze pertinent omzetten in MMS (middelbare meisjesschool) omdat ze een lange universitaire studie niet zag zitten. Zij wilde heel graag ergens gaan werken en dat zou, in de tijdsgeest van toen, als vrouw dan misschien niet meer kunnen.

Na de MMS volgde Marianne de Sociale Academie.

Dat was de aanzet voor het accent van sociale beweging dat haar verdere leven tekent.

Leerlingenbegeleiding

Vakken als psychologie, rechten, sociologie, pedagogie en filosofie boeiden haar enorm. Marianne: "Als beroepskracht ben ik jaren werkzaam geweest als leidinggevende



gezinszorg met als speciale taak leerlingenbegeleiding. Dat was een regionale eenmanspost. Met veel plezier heb ik eerste, tweede en derdejaars leerling verzorgenden begeleid op hun route naar de diplomering door middel van begeleidings- en beoordelingsgesprekken alsook schriftelijke beoordelingen. Het contact met de scholen daarbij heb ik heel prettig ervaren.

Ik vond het fijn om een leerling in eerste instantie te kunnen confronteren met haar sterke kanten, waardoor zwakkere kanten makkelijker bespreekbaar werden en de bereidheid daaraan te werken bijna als vanzelfsprekend werden geaccepteerd.

Ondersteuning aan de medemens

Ik werd en word nog steeds geboeid door mensen en met name door mensen die veel moeten meemaken in hun leven en ik wil heel graag met mijn persoonlijke mogelijkheden op enigerlei wijze ondersteuning bieden aan de medemens die hiermee te maken heeft en/of heeft gehad. Zo ben ik geleidelijk terechtgekomen in organisaties en besturen van sociale aard. Ik ben onder andere voorzitter/bestuurslid geweest van de

Alzheimer Vereniging Stadsgewest Breda. Ook ben ik jarenlang mentor geweest van een mevrouw met verschijnselen van dementie in een verpleeghuis. Jarenlang heb ik haar elke 14 dagen bezocht omdat geen van haar 8 kinderen nog op bezoek kwam. Toen ze ging sterven heb ik haar overlijden samen met de pastor mogen meemaken; mooi, indringend, maar tegelijkertijd heel triest...

De Rose-Linde

Door het volgen van de Introductie cursus NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) ben ik via een medecursist die toen stagiair was bij de Rose-Linde terecht gekomen.

In februari 2019 kreeg ik een gesprek met Peter Buijs, destijds bestuurslid.

Ik mocht bekijken of het werk iets voor mij was.

Zinvolle tijdsbesteding

Sindsdien bied ik mijn diensten aan voor de doelgroep van de Rose-Linde. Het betekent voor mij, gezien mijn leeftijd en nog goede conditie, een zinvolle tijdsbesteding en vooral naar ik mag hopen, op enigerlei wijze ondersteuning voor mensen die met kanker te maken hebben of hebben gehad. Ik ben als gastvrouw gestart op de woensdagmiddag en werk momenteel op de vrijdagochtend.

Ik werk samen met twee andere gastvrouwen en dat verloopt soepel. We voelen en vullen elkaar aan. Het is fijn zulke collega's te hebben.

We zorgen voor koffie, thee en bieden een luisterend oor; we zetten ons in, zijn er echt voor de gasten. Als iemand hier nieuw binnenkomt, probeer ik altijd contact te maken. Ik benoem wat ik aan mensen zie en dat vormt meestal het begin van een gesprek.

Zo was hier laatst een vrouw die hier pas kort komt. 'Het is een drempel hé, om hier te komen', zei ik. Daarop vertelde zij mij het hele verhaal van haar jaar met borstkanker.

Ik hoop dat het gesprek voor haar ondersteunend was. Voor mijn gevoel voelde het voor haar vertrouwd.

Met hart en ziel

Iemand zei laatst tegen mij: 'Je doet het echt met hart en ziel'.

Ik wil iets doen met dat wat in mijn vermogen ligt, me inzetten voor een ander.

Dat heb ik mijn hele leven al gehad.

Het geeft me zoveel terug.

Als ik hier na afloop naar huis rijd, heb ik een goed gevoel.

Ik hoor ergens bij.

Na mijn baan heb ik nooit zomaar thuis gezeten. Ik ben altijd bezig geweest.

Na het plotselinge overlijden van mijn man die een zware hersenbloeding kreeg en in één uur tijd overleed dacht ik nooit meer gelukkig te kunnen zijn, nooit meer van binnenuit te kunnen lachen.

Maar door mijn leven meer en meer de impuls te geven die persoonlijk bij mij past en de wil om er iets van te maken, lukt het me om alleen verder te kunnen leven.

De wetenschap dat er een fijn en betrokken gezin achter me staat, is hierbij beslist een belangrijke voorwaarde.

Addy Bakx

Gastvrouw Ans Berting

Sinds oktober 2015, kort nadat de Rose-Linde open ging, is Ans Berting gastvrouw.

Van kleuterleidster naar vrijwilligster

De 82 jarige Ans heeft een ruime ervaring met vrijwilligerswerk.

Naast haar baan als kleuterleidster (met veertig kinderen in de klas!) was zij vrijwillig leidster bij de jeugdbeweging om kampen te begeleiden.

Na haar pensionering werkte Ans als vrijwilligster bij Sterrebos en in het St. Franciscusziekenhuis. Ans: "Vooraf het patiëntenvervoer in het ziekenhuis vond ik heel erg leuk. Ik vergezelde patiënten naar hun afspraak bij een specialist of bracht hen naar de operatiekamer.

Na het werk in het ziekenhuis ben ik als vrijwilligster bij hospice Roosdonck terecht gekomen. De sfeer daar vond ik geweldig. Het is alsof je een warme deken om je heen krijgt. Alle mensen die daar binnen komen hebben een geschiedenis van lijden gehad. In het hospice hebben zij zich al overgegeven. Dat maakt de sfeer daar zo speciaal. Van veel mensen heb ik dit gehoord. Het was heel prachtig om het zelf ook mee te maken.

Na twee jaar moest ik er echter mee stoppen. Ik had een fietsongeluk gekregen en kon een hele tijd mijn rechterarm niet meer gebruiken. Een groot deel van het werk was huishoudelijk werk waarvoor je allebei je armen nodig hebt. Dat ging even niet. Het mooiste vond ik het contact met de mensen die daar verbleven.



Vrijwilligster bij De Rose-Linde

Ik had intussen gelezen over de Rose-Linde en dacht: daar ga ik eens kijken. Ik ben met Peter Buijs gaan praten en zo ben ik hier terecht gekomen. Ik ben op verschillende dagdelen gastvrouw geweest. Ik ben begonnen op de donderdagmiddag en nam de woensdagmiddag erbij. Dan is er bloemschikken. Heel gezellig en druk, met zo'n tien, twaalf mensen aan tafel.

Momenteel ben ik gastvrouw op de vrijdagochtend bij de wandelgroep. Dat is de drukste ochtend in de week. Ik zorg samen met twee andere gastvrouwen voor koffie en thee en dat alles klaar staat. Wij zijn goed op elkaar ingespeeld. Rond half twaalf komen er ook mensen binnen die na hun fysiotherapie bij Fytaal hier koffie komen drinken.

Een aantal van hen is nog in behandeling. Er kunnen heftige gesprekken gevoerd worden over de behandeling waar ze middenin zitten. Er vinden ook ontspannen gesprekken plaats.

Mooi is dat een van de deelnemers aan de wandelgroep een Lief en Leed potje heeft. Dat

potje is bestemd voor een kaart of attentie voor medegasten die in het ziekenhuis liggen.”

Herkenning

Ans heeft een antenne voor wat andere mensen meemaken. “Ik ben daar gevoelig voor. Ik herken dan dingen en weet dat ze echt een luisterend oor nodig hebben. Dat probeer ik dan te bieden.

Echt luisteren, dat is in wezen onze enige taak. Mensen de gelegenheid geven hun verhaal te vertellen zonder dat ze onderbroken worden. In mijn eigen leven heb ik voldoende meegemaakt om te weten hoe belangrijk het is dat er iemand naar je luistert.

Ans als kleuterleidster:



Ik voel me echt bij de Rose-Linde betrokken en ben altijd blij dat ik er weer naar toe mag.

Er zijn voor de ander

Het geeft mij een enorme voldoening dat je er kunt zijn voor de ander. Ik kan er voor mezelf ook positieve dingen uithalen, bijvoorbeeld door te beseffen dat ik tot nu toe gezond ben gebleven. Zo lang ik kan, wil ik dit werk blijven doen.”

Addy Bakx