

# 10 JAAR



## Nieuwsbrief mei 2024

Beste vrienden van De Rose-Linde,

In deze nieuwsbrief wordt er stil gestaan bij ons 10 jarig bestaan en de komende verhuizing! Daarnaast vind je updates over onze activiteiten én drie interviews van onze lieve vrijwilligers Ineke Vermunt, Nathalie Buijs en Manuela van der Heijden.

Bij De Rose-Linde is iedereen welkom die geraakt is door de ziekte kanker. Kom gerust eens binnen voor een gesprek. Voor vragen of verdere informatie kun je onze website [www.deroselinde.nl](http://www.deroselinde.nl) bezoeken of ons bereiken via [info@deroselinde.nl](mailto:info@deroselinde.nl), telefonisch tijdens openingstijden via 0165-751276.

### Onze openingstijden

	<u>Ochtend</u>	<u>Middag</u>
Maandag	Gesloten	13.00 tot 16.30 uur
Dinsdag	09.00 tot 12.00 uur	13.00 tot 16.30 uur
Woensdag	gesloten	gesloten
Donderdag	09.00 tot 12.00 uur	13.00 tot 16.30 uur
Vrijdag	09.00 tot 12.00 uur	

\* Tijdens de openingstijden is er vrije koffie-inloop en zijn we ook telefonisch bereikbaar.

\*\* Op tweede pinksterdag 20 mei zijn wij gesloten.

### Tweede pinksterdag gesloten.

Op Tweede pinksterdag (maandag 20 mei) is ons centrum gesloten. Er vindt dan geen inloop plaats, ook zijn er dan geen activiteiten. We wensen iedereen een mooi Pinksterweekend toe!



## 10 jarig bestaan De Rose-Linde!

Op 4 mei bestond De Rose-linde 10 jaar! Een bijzondere gebeurtenis om stil bij te staan. Aankomende week (13 t/m 17 mei) vieren we daarom feest bij De Rose-Linde. U bent van harte welkom om samen met ons een taartje te komen eten. Hieronder ook een aantal mooie woorden van voorzitter Frédérique Assink.



Beste gasten, vrijwilligers en stakeholders van de Rose-Linde,  
Centrum voor leven met en na kanker,

Deze week vieren we een belangrijke mijlpaal: het 10-jarig bestaan van de Rose-Linde.

Ik zou een boek kunnen schrijven over wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen 10 jaar. Van Inloophuis naar Centrum, mooie en verdrietige momenten gedeeld, meer gasten en een toename van activiteiten en de Corona jaren met alle uitdagingen. En niet te vergeten: Marja Steeman en Peter Buijs die zich vanaf de start 5 jaar dagelijks en vrijwillig voor het reilen en zeilen van de Rose-Linde hebben ingezet naar 2 professionele coördinatoren met een vast dienstverband. En altijd op dezelfde vertrouwde plek bij Fytaal waar we na 10 jaar afscheid van gaan nemen. We zullen de komende jaren op een nieuwe locatie verder bouwen aan de Rose-Linde en een warme plek creëren waar iedereen zich welkom voelt!

Maar we willen dit moment vooral aangrijpen om onze oprechte dankbaarheid uit te spreken aan ieder van jullie.

Aan onze toegewijde vrijwilligers: jullie belangeloze inzet en warme aanwezigheid maken de Rose-Linde tot een thuis voor velen. Jullie zijn de stille krachten achter ons Centrum.

Aan onze waardevolle gasten: jullie moed en veerkracht zijn een constante bron van inspiratie voor ons. Door jullie aanwezigheid voelen we ons nog meer gemotiveerd om onze missie elke dag met hernieuwde energie na te streven.

Aan onze gewaardeerde stakeholders: jullie voortdurende steun en vertrouwen hebben ons in staat gesteld om te groeien en te bloeien en daar zijn we enorm dankbaar voor.

Samen zullen we ons blijven inzetten *voor* en een lichtpuntje bieden aan iedereen die getroffen is door kanker.

Met vriendelijke groet, namens het hele bestuur en de coördinatoren  
Frédérique Assink-Aben voorzitter

## Huisvesting/verhuizing

In de vorige nieuwsbrief deelden wij het nieuws dat wij een nieuwe locatie hebben gevonden voor ons centrum. Ondertussen kunnen we vertellen dat de werkzaamheden op de nieuwe



locatie begonnen zijn. Wanneer dit is afgerond, kunnen we gaan starten met inrichten volgens het onderwerp dat Studio Eens (<https://studioeens.nl/>) voor ons heeft gemaakt.

Wij kunnen nog niet precies vertellen wanneer we precies overgaan naar de nieuwe locatie, omdat de werkzaamheden nog in volle gang zijn. De verwachting is dat we na de zomer over kunnen gaan. Wij houden jullie hier uiteraard van op de hoogte.

## Beauty verwendag van Yellow Roses Foundation

Op 1 juni 2024 organiseert de Yellow Roses Foundation een Beauty Verwendag voor vrouwen met een levensbedreigende ziekte. Naast een goed verzorgde lunch en lekker hapjes wordt je door de vrijwilligers de gehele dag in de watten gelegd.

Je kunt je aanmelden via

[contact@yellowrosesfoundation.nl](mailto:contact@yellowrosesfoundation.nl)



Voor vrouwen met kanker of een levensbedreigende ziekte

Wij leggen je in de watten en maken jouw dag onvergetelijk

Aanmelden via [contact@yellowrosesfoundation.nl](mailto:contact@yellowrosesfoundation.nl)

## Roparun 2024

Tijdens het Pinksterweekend vindt De Roparun wederom weer plaats. Extra bijzonder dit jaar is dat ze de route hebben



aangepast in Roosendaal. Ze komen nu langs ons centrum (huidig adres Langdonk 5)! Dit zal de nacht van zondag 19 mei op maandag 20 mei vanaf 00.30 / 01.00 uur 's nachts zijn! Jullie zijn van harte welkom om de sporters aan te komen moedigen. Mede dankzij Roparun kunnen wij namelijk als Centrum bestaan! Wij wensen alle sporters die meedoen met De Roparun ontzettend veel succes dit weekend!

## Donatie van De Helpende Hand

Wij hebben goed nieuws ontvangen van vereniging De Helpende Hand van Sabic! De Helpende Hand zal De Rose-Linde dit jaar namelijk sponsoren. Een groot deel van de kosten voor de koffie/thee en koekjes zullen zij op zich nemen! De Helpende Hand is in 1988 opgericht door enkele medewerkers van SABIC, destijds General Electric Plastics. De vereniging heeft tot doel instellingen en organisaties op het gebied van onder meer gezondheid, welzijn en ontwikkelingswerk financieel te helpen met de aanschaf van goederen of diensten. Onze grote dank richting De Helpende Hand!



## Samen koken



Samen aan de slag gaan met heerlijke recepten om daarna gezellig met elkaar te eten. Dat is waar onze activiteit samen koken om draait. Het koken is doorgaans op iedere derde woensdag van de maand, van 16.00 tot 19.00 uur. De volgende data zijn: 15 mei en 17 juli 2024. Wij maken gebruik van de keuken in De Levensschool (Benedendonk 1 te Roosendaal). Kosten zijn €7,50 p.p. per keer. Als je interesse hebt, geef je op via [activiteiten@deroselinde.nl](mailto:activiteiten@deroselinde.nl).

Ann en Irene hebben al een heerlijk

recept klaarliggen en kijken uit naar je deelname!

## Vrijwilligers gezocht



De Rose-Linde is op zoek naar nieuwe gastvrouwen/vrijwilligers. Draag jij onze organisatie een warm hart toe, dan is wellicht de functie van gastvrouw iets voor jou. Als gastvrouw zorg je niet alleen voor een warme welkom voor onze gasten...je biedt ze ook een luisterend oor aan.

Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die bijvoorbeeld een nieuwe activiteit willen opzetten of ons willen helpen bij de organisatie van ons jaarlijkse beweevenement. Heb je vragen

over onze openstaande vrijwilligersfuncties of ben je geïnteresseerd? Zoek dan contact op met coördinator Karen Suijkerbuijk-Ader. Dit kan o.a. door te mailen naar [k.ader@deroselinde.nl](mailto:k.ader@deroselinde.nl).

## Nieuwe data activiteiten (t/m juni 2024)

Een overzicht van onze activiteiten! Wil je meedoen aan een activiteit, meld je dan uiterlijk een week voor aanvang aan via [activiteiten@deroselinde.nl](mailto:activiteiten@deroselinde.nl). Geef bij het aanmelden je naam en telefoonnummer door. Onze ondersteuner Yndra bekijkt de e-mail tweemaal per week, doorgaans op de dinsdagen en donderdagen. Als de betreffende groep vol zit, krijg je een e-mail van haar. Bij sommige activiteiten zijn deelnamekosten aan verbonden. Mocht dit een drempel zijn voor jou, geef het aub aan bij coördinator Karen Suijkerbuijk-Ader via [k.ader@deroselinde.nl](mailto:k.ader@deroselinde.nl).

- Bakken met Manuela in het Baklokaal (Boerkensleen 16 te Roosendaal) op iedere eerste maandag van de maand. Data: 3 juni 2024. Tijd: van 09.15 tot 11.30 uur. Kosten: € 7,50 p.p. per keer.
- Samen koken, (doorgaans) iedere derde woensdag van de maand, van 16.00 tot 19.00 uur. Data: 15 mei en 17 juni 2024. Locatie: De Levensschool, Benedendonk 1 te Roosendaal. Aanmelden via: [activiteiten@deroselinde.nl](mailto:activiteiten@deroselinde.nl). Kosten: € 7,50 p.p. per keer.
- Keramieken, iedere derde donderdag van de maand, van 13.30 tot 16.00 uur. Data: 16 mei en 20 juni 2024. Kosten: € 5,- p.p. per keer.
- Bloemschikken, iedere laatste woensdag van de maand, van 14.00 tot 15.30 uur en iedere tweede dinsdag van de maand, van 14.00 tot ongeveer 15.30 uur. Data woensdagen: 29 mei en 26 juni 2024. Data dinsdagen: 14 mei en 11 juni 2024. Kosten: € 7,50 p.p.
- Spekstenen, iedere eerste woensdagochtend van de maand, van 09.30 tot 11.00 uur. Deze activiteit vindt plaats op de locatie Stuijvenburgh van Tante Louise: Van Der Goesstraat 2 in Bergen op Zoom.
- Samen schilderen, iedere eerste en tweede donderdag van de maand en iedere derde en vierde dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.00 uur. Data dinsdagen: 21 en 28 mei, 18 en 25 juni 2024. Data donderdag: 6 en 13 juni 2024. Kosten: alleen de doeken worden door de gasten betaald (€1,- tot max €8,-).
- Samen wandelen, iedere vrijdagochtend van 09.15 tot 10.30 uur en iedere dinsdagmiddag van 13.45 (verzamelen in de Rose-Linde) tot 15.00 uur.
- Jeu des Boulen, iedere woensdag van 10.00 tot 11.00 uur bij wijkhuis De Wieken.
- Handwerken, iedere maandagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.

## Contact

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Tijdens de openingstijden zijn we bereikbaar op het nummer 0165-751276.



Algemeen: [info@deroselinde.nl](mailto:info@deroselinde.nl)

Aanmelden activiteiten: [activiteiten@deroselinde.nl](mailto:activiteiten@deroselinde.nl)

Coördinator Karen Suijkerbuijk-Ader: [k.ader@deroselinde.nl](mailto:k.ader@deroselinde.nl)

Coördinator Maartje Verlind: [m.verlind@deroselinde.nl](mailto:m.verlind@deroselinde.nl)

Jongeren contact: [jongeren@deroselinde.nl](mailto:jongeren@deroselinde.nl)



[www.deroselinde.nl](http://www.deroselinde.nl)



<https://www.facebook.com/centrumderoselinde>



<https://www.instagram.com/roselindeinloophuis/>



<https://www.linkedin.com/company/72007808/admin/>

*We stellen weer een aantal lieve vrijwilligers aan jullie voor, die geïnterviewd zijn door Addy Bakx*

### *Gastvrouw Ineke Vermunt*

Ineke Vermunt is sinds 2019 gastvrouw bij de Rose-Linde op de donderdagochtend en iedere laatste woensdagmiddag van de maand.

### *Gastvrouw én bloemschikken iedere maand.*

Ineke: "Ik ben hier gekomen door mijn schoonzus Nelly. Zij had een advertentie gezien waarin de Rose-Linde gastvrouwen zocht en vroeg mij: 'Is dit iets voor jou?' Op dat moment was ik vrijwilliger bij Oostkwartier, Centrum voor Wonen & Zorg, in Oudenbosch. Ik heb met Anita, de toenmalige coördinator van de Rose-Linde, een intake gesprek gehad. Daarna heb ik alle dagdelen een keertje meegedraaid om te kijken wat het leukste was. Ik ben gestopt bij Oostkwartier en hier op de donderdagochtend begonnen. De Rose-Linde is voor mij ook dichterbij, ik kan er op de fiets naar toe.

Tijdens de coronatijd ben ik er wegens een operatie een poosje tussenuit geweest. Nadat ik hersteld was had ik met coördinator Karen een gesprek. Zij vroeg ons of wij, mijn schoonzus en ik, gastvrouw wilden zijn op de donderdagochtend. Dat doe ik tot op de dag van vandaag, inmiddels samen met Ineke van Loon. Als Ineke met vakantie is vervangt mijn schoonzus haar. Op de donderdagochtend komt er een groep van fysiotherapeutisch centrum Fytaal om 11.30 uur na het sporten koffie drinken. Soms komen er ook andere gasten



die van horen zeggen hebben dat ze hier hun verhaal kwijt kunnen. Iedere laatste woensdagmiddag van de maand ben ik samen met Ineke gastvrouw tijdens het bloemschikken.

### *Een lach en een traan.*

Ik vind het gezellig om hier gastvrouw te zijn. Er wordt veel gelachen, maar soms is het ook verdrietig. De laatste tijd zijn de gesprekken heftig. Ik luister naar de verhalen van de gasten zonder dat ik iets over mezelf vertel. Dat wordt ook geadviseerd in de cursus van IPSO die je als gastvrouw hebt gevolgd. Ik ben ook meer een doener dan een prater. Ik ben graag bezig, maar kan goed luisteren en daar gaat het hier om. Zelf heb ik geen ervaring met kanker in de directe huiselijke kring maar wel met andere naasten.

Ik heb destijds gewerkt in De Brink, Centrum voor Wonen & Zorg, in Roosendaal, in de bediening voor het personeel. Dat deed ik totdat ik ben getrouwd. Daarna werkte ik in

de thuiszorg tot de kinderen kwamen. Je stopte met werken omdat je er voor de kinderen moest zijn, dat was toen het idee. Vanaf dan heb ik altijd vrijwilligerswerk gedaan. Dat doe ik om de medemens te helpen en om in een andere omgeving te zijn dan alleen thuis. De afwisseling tussen thuis zijn en vrijwilligerswerk bevalt met heel goed.

Heel aangrijpend vond ik het verhaal wat ik hoorde van een vrouw die hier als gast kwam. Zij had vier jonge kinderen, de jongsten gingen nog niet naar school. Ze vond het ontzettend erg dat haar kinderen moesten zien hoe zij zó ziek op de bank lag.

### *Goed gevoel*

Ik heb er een goed gevoel bij om hier te werken. Gasten zeggen dat ze het hier gezellig vinden, dan weet je dat je het goed doet. Ik ben van plan om door te gaan. Het ligt aan de omstandigheden of dat kan. Stel dat ik zelf of mijn man ziek wordt, dan zou ik ermee moeten stoppen. Dat zou jammer zijn.

Geschreven door Addy Bakx



## Activiteitenbegeleider Nathalie Buijs

### Een activiteitenbegeleider voor De Rose-Linde

Nathalie Buijs is een bevlogen keramiste die workshops geeft bij de Rose-Linde. Zij werd daarvoor gevraagd door haar man, Peter Buijs. Peter was in mei 2014 de eerste coördinator van de Rose-Linde. Als pionier ging hij op zoek naar mensen die invulling aan het activiteiten programma konden geven.

Nathalie: 'Peter kende mijn werk en wist hoe enthousiast ik was over keramiek. Ik had ervaring met het werken met groepen, gaf al les op basisscholen. Toen hij mij vroeg om voor de Rose-Linde workshops te geven was mijn keuze snel gemaakt. In september 2014 ben ik bij de Rose-Linde gestart om er niet meer mee op te houden.

### Keramieken voor iedereen: beginneling of ervaren

Keramiek is mijn lust en mijn leven. Als kind van acht jaar oud woonde ik in Oudenbosch. Daar werd in het gemeenschapshuis kleien gegeven. Zo ben ik ermee in aanraking gekomen en het heeft mij nooit meer losgelaten. Wel is het altijd een hobby gebleven. Van mijn ouders mocht ik niet naar de kunstacademie. Ik kreeg les van de onlangs overleden kunstenaar Wim Schütz, eerst in Oudenbosch en later in Roosendaal. Wim was de oprichter van het Centrum voor de Kunsten in Roosendaal. Als keramiste heb ik een hele ontwikkeling met mijn werk doorgemaakt en door te experimenteren leer ik nog telkens bij. Ik ben er iedere dag mee bezig, vooral ook in mijn hoofd.



In de Rose-Linde geef ik een workshop voor maximaal acht deelnemers. Dat is op iedere 3<sup>e</sup> donderdagmiddag in de maand. Iedere deelnemer komt minimaal twee keer om tot het resultaat van een eigen gemaakt werkstuk te kunnen komen. Deelnemers die voor het eerst komen krijgen wat voorbeelden om ze een idee te geven van wat ze zouden kunnen gaan maken. Ik laat wat zien uit de vitrinekast of vanaf mijn Ipad. Sommige mensen hebben de verwachting dat ze een heel beeld kunnen maken maar dat lukt niet in één les. Ik probeer altijd mee te denken wat iemand wel in die tijd kan maken. De eerste les wordt het kleiwerkstuk gemaakt. De volgende les wordt dit geglazuurd en daarna in de oven gebakken. De derde les is het resultaat er. Dat is altijd weer heel verrassend. Bij het glazuren smeer je een hele neutrale kleur op je werkstuk en pas in de oven komt de echte kleur tevoorschijn.

Terwijl ik les geef zijn er altijd twee gastvrouwen. Daar ben ik blij mee. Zij ontzorgen mij. Behalve voor koffie en thee

houden zij de planning bij. Ik heb daar geen omkijken naar.

In het begin had ik een groep met vaste deelnemers. Doordat zij weken bezig waren zag ik een ontwikkeling in hun werk. Nu heb ik groepen met betrekkelijk veel nieuwe deelnemers. Op een bepaald moment was de wachtlijst zo groot dat er doorstroming moest komen om nieuwe aanmeldingen kans op deelname te bieden.

Gelukkig is er in de persoon van keramiste Marie Meeuwissen assistentie gekomen. We kunnen nu maximaal 16 deelnemers hebben en werken in twee groepen. Vanwege de beperkte ruimte en het ontbreken van een oven in de Rose-Linde neem ik alles, klei, gereedschap en werkstukken, altijd mee van en naar huis. Alleen de mallen staan hier in een kast. Het is fijn dat ik altijd hulp krijg bij het opruimen en om de dozen mee naar beneden te nemen zodat ze in de auto gezet kunnen worden. Dat werkt heel goed.

### *Concentratie, maar ook ruimte voor gesprekken*

Soms is het in de les muisstil omdat de deelnemers zó bezig zijn; soms worden er onderling hele gesprekken gevoerd waarin van alles open wordt besproken. Sommige deelnemers zoeken hun moment om even apart met een gastvrouw te praten.

Er zijn mensen met hele gevoelige vingertoppen door de chemotherapie. Toch

kunnen zij met klei werken en bijvoorbeeld leuke schaaltes maken.

### *Dankbaar werk*

Ik vind het heel leuk en dankbaar om hier met een groep te werken. Lotgenotencontact is heel belangrijk. Ik heb een cursus van IPSO gevolgd. Dat was goed omdat je daar vooral leert om te luisteren. Het enthousiasme wat ik terug krijg van mensen werkt voor mij heel motiverend. Dat geldt natuurlijk ook voor de resultaten. Het is mooi dat je mensen kunt leren hoe ze iets kunnen maken. Er worden hier hele mooie dingen gemaakt. Het is altijd leuk dat een werkstuk hier in de vitrinekast kan komen te staan voordat het mee naar huis genomen wordt.

Ik heb een keer een deelneemster gehad die het kleien zó in de vingers heeft dat ze erin door is gegaan. Ze is nu in opleiding voor keramiste. Zij speelde ook dwarsfluit, wilde naar het conservatorium, toen ze ziek is geworden. Nu heeft ze een werkstuk gemaakt dat een combinatie van muziek en klei is: een muziekdooz waar nootjes uitvliegen. Dat is zo bijzonder!

Ik vind het altijd heel leuk dat mensen er zo'n plezier in hebben om met keramiek bezig te zijn. Daar doe je het voor! Zolang ik zelf ook enthousiast ben blijf ik het doen. Ik voel me ook gewaardeerd.

Geschreven door Addy Bakx

## Activiteitenbegeleidster Manuela van der Heijden

Bakken met Manuela is sinds 2015 een vast onderdeel van de activiteiten die de Rose-Linde biedt. Als telg uit een bakkersgeslacht heeft Manuela van der Heijden een echte passie voor bakken. Voor de Rose-Linde geeft zij iedere maand een workshop bakken in haar eigen ruimte, Het Baklokaal. Een prachtige zwart wit foto van de bakkersfamilie beslaat de achterwand van die ruimte.

### Thuisbakker Manuela

Manuela: "Zowel mijn opa als mijn vader waren bakker. Ik ben ermee opgegroeid. Bakker zijn is geen baan van negen tot vijf. Als gezin ga je mee in het ritme dat erbij hoort. Het is een manier van leven. Dat heeft van mij een thuisbakker gemaakt.

Mijn vader is overleden in 2014, het jaar dat de Rose-Linde werd geopend. Hij had mij erop gewezen dat Peter Buijs hierbij betrokken was. Peter was mijn onderwijzer in de zesde klas. Mijn vader en ik zijn samen een keer bij de Rose-Linde geweest. Na het overlijden van mijn vader ben ik de Rose-Linde een beetje blijven volgen. Op een bepaald moment heb ik daar een presentatie bijgewoond. Omdat ik voor de doelgroep iets wilde betekenen heb ik daarna een gesprek aangevraagd met Peter Buijs. Ik wilde graag workshops koken en bakken gaan geven en heb dat ook gedaan. De ruimte van de Rose-Linde is thans daarvoor niet zo goed gefaciliteerd en geen ideale werkplek.



### Heel Holland Bakt en Het Baklokaal

Nadat ik had meegedaan aan het tv programma Heel Holland Bakt ben ik met mijn eigen Baklokaal begonnen. Daar is de ruimte en alle apparatuur voorhanden om workshops te geven. Ik stelde daarom voor om de deelnemers van de Rose-Linde hierheen te halen. Zo is het gekomen dat ik in maart 2017 mijn eerste workshop bakken in het Baklokaal gaf. Sindsdien doe ik dat iedere maand één keer, altijd op de eerste maandag van de maand. Als dat een feestdag is komt de workshop te vervallen. Het maximum aantal deelnemers is acht. Vaak staan er mensen op de wachtlijst. Hoewel vrouwen in de meerderheid zijn, nemen er ook mannen deel. De deelnemers komen op eigen gelegenheid naar het Baklokaal. Het vervoer wordt onderling geregeld.

### Workshops geven na een moeilijke tijd

In de coronatijd kwam het stil te liggen. In het begin van die tijd kwam mijn man met een hersentumor in het Erasmus ziekenhuis

terecht. Doordat mijn werk stil lag had ik de tijd om voor mijn man te zorgen. Hij is overleden in april 2021. In die zomer ben ik wel weer voor klanten workshops gaan geven omdat er door corona heel veel uitgesteld was. Zo heb ik het langzamerhand weer opgepakt en begon ik ook weer met mijn vaste maandagochtend voor de Rose-Linde.

### *Altijd verse producten*

Op die ochtend komt er altijd een gastvrouw van de Rose-Linde mee. Dat is zo fijn! Zij zet koffie en ruimt op zodat ik met mijn aandacht volledig bij de deelnemers kan zijn. We beginnen altijd met koffie met iets lekkers erbij voordat de workshop start. We doen altijd iets wat vrij eenvoudig is, bijvoorbeeld een lekkere cake of koekjes bakken. We werken niet met pakjes en zakjes, geen mixen, altijd met verse producten zoals bloem en boter zonder hulpstoffen.

### *Mensenmens Manuela maakt graag iedereen blij*

Van iets lekkers bakken wordt iedereen blij. Het is zo fijn om even je gedachten te verzetten, om even met iets anders bezig te zijn en niet aan je ziekte te hoeven denken. Maar als je wel wilt praten kan dat ook. Het is altijd heel gezellig. Iedereen is enthousiast en mensen zijn blij dat ze iets mee naar huis kunnen nemen om het thuis te kunnen laten proeven. Ik vind het leuk om deze workshops te blijven doen. Ik ben een mensenmens en maak graag iedereen blij. Daar word ik zelf ook gelukkig van.

Door Addy Bakx

**Bakkershart**  
uit liefde voor de bakkunst